



**Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2014**

**Δήλωση**

**του Γεν. Γραμματέα της ΓΣΕΕ κ. Ν.Κιουτσούκη**

***Αδιέξοδη και ύποπτη η νέα απαίτηση της Τρόικα για αύξηση του ΦΠΑ στον κλάδο του Τουρισμού***

Η άφιξη ή η απειλή μη έλευσης της Τρόικα στην Αθήνα συνδέεται με έναν ακόμη αδιέξοδο και κατά πολλούς ειδικούς ύποπτο παραλογισμό.

Μετά την διαρκή απαξίωση του εργατικού δυναμικού που αποτελεί διαχρονικά το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Πατρίδας μας, οι εκπρόσωποι των Δανειστών μας επικεντρώνονται τώρα και στην υπονόμευση του Τουρισμού, ενός τομέα της ελληνικής οικονομίας που σημείωσε σημαντική άνοδο συμβάλλοντας στη μεγέθυνση του ΑΕΠ και στην κάλυψη του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο.

Την ώρα που στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό επιβάλλεται να αναζητούνται ακόμη πιο ενδεδειγμένοι και υγιείς τρόποι αφενός περαιτέρω αναβάθμισης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, και αφετέρου δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας **που μέχρι σήμερα είναι δυσανάλογα μικρή** -ποσοτικά αλλά και ποιοτικά-

**σε σχέση με την αύξηση του συνολικού τζίρου στον κλάδο**

, η Τρόικα με τις απαιτήσεις της απειλεί ευθέως να ανατρέψει αυτήν την ιδιαίτερα δυναμική πορεία καταδικάζοντας στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους.

**Είναι ξεκάθαρο ότι απέναντι σε αυτούς τους παραλογισμούς δεν χωράνε συντεχνιακές λογικές και πρακτικές.** Η κοινωνία και η πραγματική οικονομία, άλλωστε, είναι συγκοινωνούντα δοχεία, επιχειρήσεις δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς εργαζόμενους και εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις. **Για να σταθούν “όρθιες” οι επιχειρήσεις, πρωτίστως πρέπει να ορθοποδήσει η κοινωνία!!!**

Η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, η ενδυνάμωση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων, η κοινωνική συμφωνία ως ανάχωμα απόκρουσης των εκβιαστικών “μονολόγων” της Τρόικα είναι πιο επιτακτική παρά ποτέ. Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας -που κάποιои υποδείκνυαν τρόπους αποδυνάμωσής τους- είναι το σημείο τομής των ζωτικών αναγκών του κοινωνικού και οικονομικού ιστού με προστιθέμενη αξία στη διασφάλιση της κοινής προκοπής και ευημερίας.

Χωρίς αμφιβολία, η “τουριστική αντεπίθεση” της Ελλάδας ενόχλησε πολλούς τόσο ανταγωνίστριες τουριστικά χώρες εντός Ε.Ε., όσο και τη γειτονική Τουρκία, **το ερώτημα, όμως, είναι γιατί να “ενοχλεί” την Τρόικα εφόσον μάλιστα επιφέρει δημοσιονομικά αποτελέσματα με θετικότατο πρόσημο;**

Δυστυχώς για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνονται οι θέσεις και οι φόβοι που έχουμε εκφράσει από την αποφράδα ημέρα που ο Γ.Α.Παπανδρέου και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έβαλαν την Ελλάδα στο “μνημονιακό γύψο” παρότι γνώριζαν ότι το περιεχόμενο του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής **ενός όχι αμιγώς Ευρωπαϊκού Μηχανισμού θα τοποθετούσε τη χώρα μας σε σκληρό “ειδικό καθεστώς” αποκλείοντας τον ελληνικό λαό από θεμελιώδη δικαιώματα που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και Κεκτημένο.**

Απαιτείται αλλαγή πολιτικής άμεσα και η κυβέρνηση να πει ΟΧΙ στις παράλογες πιέσεις.